

DE BIJBEL & RISICOGEDRAG



Doel

- Inzicht in wat risicogedragingen zijn en de gevolgen die zij kunnen hebben;
- Bewustwording dat je van de Bijbel veel kunt leren t.a.v. risicogedrag.

Doelgroep

Jongeren tussen 11-18 jaar

Tijd

30-45 minuten

Materiaal

- Kaartjes met Bijbelverhalen over risicogedrag
- Kaartjes met Bijbelteksten over risicogedrag
- Werkblad 'De Bijbel en risicogedrag'
- Bijbels

Beschrijving

Introduceer het thema risicogedrag op een leuke manier. Bijvoorbeeld aan de hand van een eigen voorbeeld van risicogedrag. Vraag daarna aan de groep een aantal voorbeelden van wat zij risicogedrag vinden. Je kunt eventueel nog een korte schets geven van actualiteiten en cijfers van bepaalde vormen van risicogedrag (zie voor meer informatie 'Factsheet cijfers jeugd' op www.raiseup.nl/downloads). Je komt in aanraking met veel soorten risicogedrag. En meestal via je vrienden. Je bent misschien wel nieuwsgierig of impulsief of je houdt van dingen uitproberen, dus het kan best zijn dat je eens ergens in meegaat en dan achteraf pas inziet dat het toch niet zo'n slimme keuze was. Vertel dat er in de Bijbel veel verhalen staan van mensen die precies hetzelfde hadden. We gaan vandaag op onderzoek uit en gaan kijken wat de Bijbel daar allemaal over te zeggen heeft.

Verdeel de groep in groepjes van ongeveer vijf personen. Vertel dat ieder groepje twee kaarten krijgt: één met een Bijbelverhaal en één met een Bijbeltekst. Per kaartje moeten ze deze drie vragen beantwoorden (werkblad):

1. Welke soorten risicogedrag spelen hier een rol?
2. Wat kan er gebeuren als je dit wel of juist niet doet?
3. Wat kun je leren uit dit verhaal/deze tekst?

Deel de kaarten en het werkblad uit. Geef ze ongeveer 15 minuten de tijd om het te onderzoeken. Loop zelf (samen met je andere leiders als die er zijn) rond om groepjes op weg te helpen die de opdracht lastig vinden. Luister naar wat je de jongeren hoort zeggen en observeer de groep, al die informatie kan handig voor je zijn om bij de terugkoppeling mee te nemen of om een indruk te krijgen van wat er onder je jongeren leeft (qua risicogedrag én qua geloof).

Terugkoppeling

Laat elk groepje kort vertellen welk verhaal en welke tekst ze hebben onderzocht en wat ze hieruit geleerd hebben. Vraag eventueel door, laat anderen meedenken of reageren en vul eventueel nog zelf aan. De belangrijkste tips kun je op een flipover (laten) schrijven.

Sluit af door uit alles wat je jongeren hebben gezegd te laten zien hoe mooi de Bijbel is. God laat zien hoe mensen goede, maar ook verkeerde keuzes maken. Wij kunnen van hen allebei leren! En God geeft veel voorbeelden, tips en adviezen. Een laatste tip die je mee kunt geven is Gods opdracht op nuchter en waakzaam te blijven. Dit staat onder andere in 1 Tessalonicenzen 5:6: 'Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn'. Slapen is af en toe heerlijk en nuttig, maar als het om deze dingen gaat, kan het levensgevaarlijk zijn. In onze webshop vind je het 'Checklist' kaartje. Die kun je de tieners meegeven als hulpmiddel voor als ze even niet zo goed weten wat ze moeten doen.

De stappen van de Checklist zijn:

1. Is het goed voor mij?
2. Is het goed voor anderen?
3. Is het goed voor mijn toekomst?
4. Wat vindt God ervan?



Bij één of meer rode kruizen: niet doen!

Werkblad Bijbel & risicogedrag

Kaartje 1

Welke soorten risicogedrag spelen hier een rol?

Wat kan er gebeuren als je dit wel of juist niet doet?

Wat kun je leren uit dit verhaal/deze tekst?

Kaartje 2

Welke soorten risicogedrag spelen hier een rol?

Wat kan er gebeuren als je dit wel of juist niet doet?

Wat kun je leren uit dit verhaal/deze tekst?

Kaartjes Bijbelverhalen

<p>David & Bathseba 2 Samuël 11:1 – 12:12</p>	<p>De verloren zoon Lucas 15:11-32</p>
<p>Lessen van Salomo Spreuken 23:19-35</p>	<p>Jozef en de vrouw van Potifar Genesis 39:1-23</p>
<p>Adam en Eva Genesis 3:1-24</p>	<p>Jezus en de verzoeking in de woestijn Mattheüs 4:1-11</p>
<p>De rijke jongeman Mattheus 19:16-30</p>	<p>De overspelige vrouw Johannes 8:1-11</p>
<p>De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-18 en 22-26</p>	<p>Daniël en zijn vrienden Daniël 1:1-20</p>
<p>Belsazar en de schrift op de muur Daniël 5:1-30</p>	<p>Nehemia Nehemia 4 en 6:15</p>

Kaartjes Bijbelteksten

<p>Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van <i>ook maar</i> iets laten brengen.</p> <p><i>1 Korinthiërs 6:12</i></p>	<p>Beproof alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.</p> <p><i>1 Thessalonicenzen 5:21-22</i></p>
<p>Verblijd u, jongeman, in uw <i>jeugd</i>, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw <i>jeugd</i>. Ga in de wegen van uw hart en <i>volg</i> wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen.</p> <p><i>Prediker 11:9</i></p>	<p>Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. <i>Filippenzen 4:8-9</i></p>
<p>Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.</p> <p><i>Mattheüs 6:21</i></p>	<p>Laten wij, als op <i>klaarlichte</i> dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpertijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst.</p> <p><i>Romeinen 13:13</i></p>
<p>Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.</p> <p><i>Johannes 8:31-32</i></p>	<p>Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererie, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpertijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.</p> <p><i>Galaten 5:19-21</i></p>
<p>De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.</p> <p><i>Galaten 5:22-25</i></p>	<p>Want wij breken <i>valse</i> redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om <i>die te brengen</i> tot de gehoorzaamheid aan Christus.</p> <p><i>2 Korinthiërs 10:5</i></p>
<p>Jezus zegt dan tegen Petrus: "Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen."</p> <p><i>Mattheüs 26:52</i></p>	<p>Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.</p> <p><i>Spreuken 4:23</i></p>