

# DE ONMOGELIJKE OPDRACHT

---

## Doel

Deze opdracht laat zien hoe onmogelijk het lijkt om in harmonie samen te leven en te werken in Gods Koninkrijk. Maar toch kan het! De oplossing is simpel maar doeltreffend en geeft een paar prachtige principes weer die ook gelden voor onze omgang met elkaar.

## Doelgroep

- Kinderen
- Tiensers
- Volwassenen

## Tijd

10 – 15 minuten

## Materiaal

- Een houten blok (je kunt ook een halve aardappel gebruiken)
- 11 grote spijkers met een grote platte kop erop

## Beschrijving

Spijker één spijker goed vast in het houten blok en zet hem goed rechtop.

Leg dan de tien andere spijkers ernaast op tafel. Daag de groep uit om ervoor te zorgen dat de spijker in het hout de andere tien spijkers draagt, zonder dat ze vallen en zonder andere hulpmiddelen te gebruiken.

Geef ze de ruimte om uit te proberen, na te denken, te sparren en mogelijkheden te bedenken. Daag ze uit, stel vragen, maar geef het antwoord niet weg. Wees duidelijk dat het werkelijk kan en dat jij wel weet hoe. Vraag af en toe of ze het al opgeven 😊.

## De oplossing

Leg een spijker op de tafel. Leg daarna om beurten acht spijkers dwars op deze spijker. De een na de ander met de koppen bij elkaar, de eerste vanaf links, de volgende vanaf rechts, en zo verder. Dit is een beeld van hoe we als christenen de koppen bij elkaar moeten steken, in wederzijdse liefde en respect. Niet één is belangrijker dan de ander. We zijn allemaal geplaatst op het fundament en zijn deel van het Lichaam van Christus. In plaats van tegenover elkaar te staan, moeten we naast elkaar staan. Dienstbaar, schouder aan schouder.

Lees eventueel deze Bijbelteksten met elkaar:

- Johannes 13:35



- Johannes 17:21
- Kolossenzen 3:13
- 1 Korinthiërs 12:12-27

Maar er mist nog iets. Ondanks al onze inspanningen zullen deze spijkers uit elkaar vallen zodra ze worden bewogen (eventueel kun je dit demonstreren). In eigen kracht gaat het ons niet lukken om zo met elkaar om te gaan. Dan blijven we gefocust op onze eigen interesses, willen we toch belangrijker zijn dan een ander, gaan we onze eigen weg of krijgen we onderling conflict.

We hebben een Hoofd nodig die ons leidt, ons aanstuurt. Leg de laatste spijker bovenop de andere spijkers, met de kop aan de andere kant dan de onderste spijker. De koppen van de acht tussenliggende spijkers zitten nu tussen de onderste en de bovenste spijker ingeklemd; het fundament en het 'hoofd'. Als de spijkers samengebonden worden door het Hoofd, dan krijg je een solide, stevige constructie. Het wonder gebeurt!



Til voorzichtig de spijkercombinatie op en leg hem bovenop de spijker in het hout. Ze blijven hangen!



Lees eventueel met elkaar:

- Efeziërs 2:20
- Kolossenzen 2:19
- Hebreeënen 12:1-3

