

BRUILOFT CHECKLIST

Als je een bruiloft wilt plannen, kun je overal checklisten vinden met alles wat je voor een bruiloft moet regelen. Maak je borst maar nat, want dit zijn vaak lange lijsten waar allerlei punten en details op staan die je makkelijk over het hoofd ziet bij het organiseren van zo'n groot feest. Het gevaar is wel dat de *organisatie* en de praktische invulling van de bruiloft de boventoon gaat voeren en dat je uit het oog verliest waar het *werkelijk* om gaat: je staat op het punt je voor het leven aan iemand te verbinden. Dat is, na het kiezen voor God, de keuze met de allergrootste impact op je leven. Handig om dan ook over een paar andere dingen na te denken dan het lettertype op de uitnodiging of de bedankjes na het feest ;). Bij deze wat tips om te checken of je er echt helemaal klaar voor bent!

Je kunt deze vragen alleen beantwoorden of samen met elkaar. Vink aan welke punten jullie in je relatie al bereikt hebben. De uiteindelijke vraag is dan in welke fase zitten jullie: verkeringstijd, denken jullie aan trouwen of zijn jullie al helemaal klaar om te trouwen?

Verkeringstijd

- We hebben ontdekt welke dingen we leuk vinden om samen te doen en welke dingen we liever apart van elkaar doen.
- We weten waar de ander blij van wordt.
- We kennen elkaars mooiste én elkaars pijnlijkste (jeugd)herinneringen.
- We kennen elkaars toekomstdromen.
- We hebben allebei, los van elkaar, besloten om God te dienen en te leven in gehoorzaamheid aan Hem. We geloven dat Jezus de messias is, de Zoon van de levende God, de Verlosser. Hij alleen redt van zonde en dood. We geloven dat de Bijbel het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
- We kunnen met elkaar praten over wat we belangrijk vinden in het leven: geloof, normen, waarden, idealen, keuzes en leefstijl.
- We kennen elkaars ouders, broers en zussen en weten wat we in deze mensen waarderen en wat we lastig vinden in het onderling contact.
- We kennen elkaars vrienden en weten wat we in deze mensen waarderen en wat we lastig vinden in het onderling contact.
- We kennen elkaars grenzen wat betreft lichamelijke intimiteit.



Bij gedachten aan trouwen

- We weten wat van de ander de top 3 met grootste ergernissen of irritatiepunten is.
- We kennen elkaars favoriete Bijbeltekst(en).
- We kennen de belangrijkste onderwerpen waar de ander voor bidt en voor strijdt.
- We hebben erover nagedacht, erover gesproken en overeenstemming bereikt over hoe we de huishoudelijke taken onderling verdelen.
- We weten waar de ander zich onzeker over/door voelt.
- We kennen elkaars sterke kanten.
- We kennen elkaars zwakke plekken.
- We accepteren elkaar zoals we zijn en beloven elkaar niet te willen veranderen.
- We kunnen samen lachen en samen huilen.
- We weten van elkaar hoe we reageren op onrecht, boosheid, verdriet en frustratie en hebben ontdekt hoe we in dat geval elkaar kunnen steunen.
- We hebben met elkaar gesproken en hebben overeenstemming bereikt over hoe we om willen gaan met het eventueel krijgen van kinderen of het opnemen van adoptie- of pleegkinderen in ons gezin.
- We kunnen (op een goede manier) ruzie maken, en het ook weer goed maken. We kunnen elkaar vergeven.



Bij serieuze trouwplannen

- We bidden regelmatig samen, bestuderen samen Gods Woord en zoeken samen manieren om dat toe te passen in ons leven.
- We kunnen met elkaar over intimiteit en seksualiteit praten. We durven elkaar te vertellen wat we fijn vinden en wat we niet fijn vinden.
- We hebben samen een cursus gevolgd om ons voor te bereiden op het huwelijk, of we hebben gesprekken gevoerd met een echtpaar dat al langer getrouwd is en ons wilde ondersteunen en toerusten in de voorbereiding op ons huwelijk.
- We hebben mensen om ons heen die beloofd hebben ons ook in de toekomst te ondersteunen bij ons huwelijk: we kunnen bij hen terecht met al onze vragen, zorgen of verhalen en zij mogen ons bevragen, adviseren en indien nodig corrigeren.
- We kennen elkaars ervaringen met eerdere relaties en met seksualiteit. We weten dat die ons mede gevormd hebben. We hebben afgerekend met eventuele zonden die binnen die relaties of binnen onze eigen relatie hebben plaats gevonden: we hebben ze aan God en aan elkaar beleden en hebben vergeving van God en van elkaar



ontvangen, en hebben ze daarna niet nogmaals in praktijk gebracht. Daarom kunnen we ons zuiver en rein aan elkaar verbinden.

- We weten waar we zullen gaan wonen en bij welke kerkelijke gemeenschap we ons zullen aansluiten.
- Mochten we kinderen krijgen (eigen kinderen, adoptiekinderen of pleegkinderen), dan weten we hoe we de afstemming tussen zorg, werk, huishouden, elkaar en kerk/samenleving willen invullen met elkaar.
- We kiezen ervoor om het voortaan belangrijker vinden dat de ander gelukkig is dan dat we zelf gelukkig zijn.
- We kiezen ervoor om aan ons huwelijk te blijven werken: elkaar steeds beter te leren kennen en steeds verder naar elkaar toe te groeien, door samen leuke dingen te blijven doen, door elkaar te verrassen, elkaar te verwennen, met elkaar te blijven praten, voor elkaar te zorgen en de ander, na God, de belangrijkste prioriteit in ons leven te laten zijn.
- We kiezen ervoor om de ander lief te hebben voor de rest van ons leven, in voor- of tegenspoed, in ziekte of gezondheid, in armoede of rijkdom; wat er ook maar gebeuren zal.